



Του
**ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΩΝ. ΣΕΡΓΙΟΥ**
δικηγόρου ΑΠ-ΣτΕ
ε.τ., συγγραφέα

Πρόληψη και θεραπεία

Διάβασα σε συνέντευξη του πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών (και καθηγητού της Ιατρικής) κ. Αθαν. Δημόπουλου σε κυριακάτικη εφημερίδα πολύ ενθαρρυντικές παρατηρήσεις ως προς την παρασκευή θεραπευτικών φαρμάκων έναντι της ιώσεως από τον νέο κορονοϊό (Covid-19). Μόνο και μόνο για τη δεξαμεθαζόνη ο καθηγητής δηλώνει πως «εκτιμάται ότι έχει σώσει μέχρι τώρα εκατομμύρια ζωές!»! Να φανταστεί κανείς πως στα φαρμακεία η ουσία αυτή απαντάται και σήμερα σε δισκία και σε πόσιμο διάλυμα και στα νοσοκομεία σε ενέσιμη μορφή. Όσο για την (πιο γνωστή...) ρεμδεσιβίρη, που χρησιμοποιήθηκε και παλαιότερα κατά της νόσου του Εμπολα, αποτελεί βάση της θεραπευτικής αγωγής που δοκιμάζεται στα επισημονικά εργαστήρια και χρησιμοποιείται ήδη σε ασθενείς που νοσηλεύονται έχοντας ανάγκη από αναπνευστική υποστήριξη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, στη συνέντευξή του ο κ. πρύτανης αναφέρθηκε και στη χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες της νόσου του Covid-19, που φαίνεται να ωφελεί κατά τα αρχικά στάδια της λοίμωξης και αποτρέπει τη βαριάς μορφής νόσηση. Καθώς και στα μονοκλωνικά αντισώματα, όπως το θεραπευτικό σκεύασμα της εταιρίας Regeneron, που φάνηκε ευεργετικό στην περίπτωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ και -συγχωρήστε με- πολύ πιθανόν και σε κάποιους έτερους μεγαλοσχήμονες σε αξιώματα ή σε... τσέπες διεθνώς, την ώρα που εκατομμύρια υγιείς άνθρωποι ωθούνται από το διεθνές κατεστημένο στη χοάνη αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας προληπτικών εμβολιασμών κατ' έτος, προς ικανοποίηση των ακατάβλητα ανταγωνιζόμενων συμφερόντων μεγάλων διεθνών εταιριών, που προσπαθούν να σφετεριστούν τις σχετικές μαζικές παραγγελίες...

ΤΕΛΟΣ, μεγάλες προσδοκίες διεθνώς έχουν προκληθεί από την εξαιρετικά αποτελεσματική πορεία που εμφανίζει το θεραπευτικό φάρμακο που παρασκευάστηκε εσχάτως στο Ισραήλ με την ονο-

μασία EXO-CD 24... Θέλετε, τώρα και το «κερασάκι» σε όλα αυτά από τον γράφοντα; Έχει δημοσιευθεί ότι στην παραγωγή τόσο των μονοκλωνικών αντισωμάτων όσο και στην παρασκευή του παραπάνω ισραηλινού φαρμάκου έχουν αποτελεσματικά συμβάλει και Έλληνες ειδικοί... Άρα γε, τους χρησιμοποιεί καθόλου και αυτούς ως «ειδικούς συμβούλους» της στη δραματική αυτή συγκυρία η ελληνική κυβέρνηση;

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ δεν είναι, βέβαια, ειδικός επί ζητημάτων δημόσιας υγείας. Παρά ταύτα, νομίζω πως θα μου συγχωρήσει ο αναγνώστης ένα μόνο ερώτημα: Όταν το υγειονομικό μας σύστημα κινδυνεύει από ασφυξία λόγω μεγάλου πλήθους διασωληνωμένων ασθενών, καθώς και ασθενών που τελικά καταλήγουν στο θάνατο, τι είναι άρα γε κριτηριακώς, ηθικώς και λογικώς περισσότερο επείγον; Να σπρώχνουν οι ειδικοί τους... υγιείς (!) σε οδηγίες και κανόνες μαζικών «προληπτικών» -και επαναλαμβανόμενων κατ' έτος!- εμβολιασμών με εσπευσμένως παραχθέντα αμφίβολα εμβόλια, ή να κάνουμε δρόμο ταχύτητας και εδώ και στο εξωτερικό για να πείσουμε περί αμεσοτέρας ανάγκης να προηγηθούν όχι τόσο «προληπτικά» όσο «κατασταλτικά μέτρα», δηλαδή να παρασκευαστούν ΑΜΕΣΩΣ και ΜΑΖΙΚΩΣ τα θεραπευτικά φάρμακα; Ποιο είναι το κριτηριακώς και λογικώς περισσότερο επείγον; Η «πρόληψη» ή η «θεραπεία»;

ΣΕ ΟΣΟΥΣ ισχυριστούν ότι ο επιστημονικός αγώνας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αμφίπλευρος (δηλαδή και προληπτικός και θεραπευτικός) δεν θα είχα επ' αυτού καμία απολύτως αντίρρηση, αρκεί η σημερινή κατάσταση να μην είχε οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη ασφυξία τα δημόσια υγειονομικά συστήματα! Μιλώ έτσι διότι είναι δεδομένο πως δεν έχει μόνο η Ελλάδα πρόβλημα ασφυξίας του δημόσιου νοσηλευτικού συστήματος. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες... ■